

# Fjordenpaard Daantje ziet het wel zitten met Litania

Het verdriet was groot toen paard Wilthor zijn been brak. Manege Zandewierde kreeg zaterdag een nieuw paard van de stichting Litania.

GERARD MENTING

---

De klik lijkt er wel te zijn tussen de 16-jarige Litania en Daantje, het fjordenpaard dat manege zaterdag cadeau kreeg. De stichting die rond Litania Blom uit Hengelo is ontstaan, schonk het paard aan de manege in Nieuw-Wehl, waar mensen met een beperking diverse vormen van paardensport kunnen beoefenen.

Litania is zelf een van die ruiters. Ze heeft een zware vorm van cerebrale parese, gedeeltelijke verlammingen en spasmen ontstaan door zuurstofgebrek bij de geboorte. „Van haar neus naar beneden is het mis, daarboven is ze prima in orde'', omschrijft vader Arie Blom.

In de springbak is het een hartelijke kennismaking tussen Litania en Daantje, die met de neus meteen contact zoekt. Ze berijdt nu Goofy, een paard waar ze een klik mee heeft. „Dat is belangrijk. Ze kan niet zo maar op elk paard rijden'', legt vader Arie uit.

Litania is gek op paardrijden, laat ze via haar spraakcomputer en met hulp van vriendin Wiep weten. „Voor mijn houding is het belangrijk. Het is heel goed voor mijn rug en mijn heupen.''

Dat ze zelf op een paard zit, werd niet voor mogelijk gehouden, vertelt moeder Petra Blom. Toch lukt het haar, zelfs in draf én met springen over lage hindernissen. Bij het rijden helpen twee vrijwilligers, die steun geven waar dat nodig is.

Het verlies van een van de Fjordenpaarden was een flinke slag. De hele manege was in rep en roer toen Wilthor bij het springen het onderbeen brak. De dierenarts kon weinig anders doen dan het dier uit zijn lijden verlossen.

Lang niet elk paard is geschikt voor Zandewierde. Geduld en een rustig karakter zijn een voorwaarde. Het paard wordt opgeleid voor drie vormen van rijden: onder het zadel, met een huifbed en in een tweespan.

In totaal staan er vijftien paarden op de manege.

De stichting Litania ontstond in 2011 uit de wens van de familie Blom om samen te kunnen fietsen. Voor een fiets waar een rolstoel op kon rijden kregen ze nergens een vergoeding. Met een kraampje op de rommelmarkt begonnen ze geld in te zamelen. Ze kregen zoveel spullen dat ze besloten een stichting met een kringloopwinkel te beginnen. Dat groeide uit, inmiddels zijn er ook winkels in Brummen en Doesburg.